



Η τελευταία κατοικία ενός επιφανούς απόδημου:

Ο τάφος του Αγίου Κωνσταντίνου Κυρίλλου στη Ρώμη

Δεν θα αποτελούσε υπερβολή αν ισχυρίζόταν κανείς ότι τα δημοσιεύματα (επιστημονικά και μη) τα σχετικά με το βίο και το έργο των δύο Ελλήνων αδελφών από την Θεσσαλονίκη, των Φωτιστών των Σλάβων από την Θεσσαλονίκη Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, τα οποία έχουν συσσωρευτεί κατά την τελευταία εκατονταετία θα αρκούσαν να γεμίσουν τα ράφια μιας πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Το μεγαλύτερο μέρος από την τεράστια αυτή βιβλιογραφία καταλαμβάνουν, όπως είναι φυσικό, δημοσιεύματα από τον χώρο των ορθοδόξων Σλάβων, τα οποία εκφράζουν, σχεδόν στο σύνολό τους, τη γνωστή Ιδιότυπη σχέση που έχουν οι γείτονές μας με το Ιστορικό παρελθόν.

Παρά την πληθώρα όμως των δημοσιευμάτων, άγνωστες στο ευρύτερο κοινό παραμένουν πολλές πτυχές από τον βίο και την εκπολιτιστική δραστηριότητα των δύο αποδήμων αδελφών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εγκατέλειψαν νωρίς τη γενέτειρά τους για να βρουν και οι δύο τελικά την τελευταία τους κατοικία στα ξένα. Αξίζει ιδιαίτερα να συνοψίσουμε τα πορίσματα των τελευταίων ετών τα σχετικά με τον ακριβή τόπο ταφής του Αγίου Κυρίλου στη Ρώμη, τα οποία, για λόγους σκοπιμότητας, εξακολούθησε να αγνοεί η ιστοριογραφία των γειτόνων μας.

Αφού συμπληρώσουν τον πρώτο κύκλο της τετραετούς ιεραποστολής τους στην Κ. Ευρώπη (Μοραβία, Παννονία), μετέβησαν οι δύο Θεσσαλονικείς αδελφοί, στα τέλη του έτους 867, στη Ρώμη. Εκεί θα παραμείνουν περισσότερο από έναν χρόνο, επιλέγοντας, όπως προκύπτει από τις νεότερες έρευνες, ως τόπο παραμονής τους μιαν από τις πολυάριθμες βυζαντινές μονές που υπήρχαν τότε στην πόλη αυτήν. Στη μονή αυτήν ζήτησε και εκάρη, σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό, μοναχός ο Κωνσταντίνος, όταν διαισθάνθηκε το θάνατο να πλησιάζει, λαμβάνοντας το όνομα Κύριλλος. Εκεί εκοιμήθη στις 14 Φεβρουαρίου του 869, σε ηλικία 42 ετών.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πηγών (του Βίου του Αγίου που σώζεται σε παλαιοσλαβική και λατινική γλώσσα), ο Μεθόδιος, θέλοντας να τηρήσει την αμοιβαία υπόσχεση που είχαν δώσει οι δύο αδελφοί, επιθυμούσε αρχικά να μεταφέρει το σκήνωμα του Κυρίλλου, για να ταφεί στην πατρίδα του. Η ομόφωνη όμως απαίτηση των καρδιναλίων να γίνει η κηδεία και να ταφεί με όλες τις τιμές ο Κύριλλος στη Ρώμη καθώς και η προσφορά του πάπα Αδριανού Β' να ταφεί ο Κύριλλος τον τάφο που προορίζόταν γι' αυτόν τον ίδιο, έπεισαν τον Μεθόδιο να συγκατανεύσει.

Ως τόπος ταφής επελέγη η εκκλησία του Αγίου Κλήμεντος, μια βασιλική του 4ου αιώνος επί της Λατερανής οδού, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το Κολοσσαίο (εικόνα 1). Εκεί, στη δεξικά πλευρά του Ιερού Βήματος (ad dexteram partem altaris), όπως παραδίδει η λατινική παραλαγή του Βίου του (εικόνα 3), στο τέλος δηλαδή του δεξιού κλίτους της βασιλικής, ετάφη ο Κύριλλος με τιμές που αρμόζουν στον ου-



σιαστικό κτήτορα του ναού. Ο παλαιοσλαβικός Βίος του Αγίου προσθέτει μάλιστα την αποφασιστική σημασίας, πληροφορία ότι, λίγο μετά την ταφή του Αγίου, Ιστορήθηκε η εικόνα του σπάνιων από τον τάφο του.

Οι αρχαιολογικές έρευνες των τελευταίων ετών στη σημερινή εκκλησία του San Clemente (η οποία αποτελεί αντίγραφο που κτίσθηκε στις αρχές του 12ου αιώνα επάνω στα χνάρια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής) επιβεβαίωσαν πλήρως τη μαρτυρία των πηγών. Ακριβώς στο τέλος του δεξιού κλίτους του αρχικού ναού αποκαλύφθηκε μια καθαρά βυζαντινής τεχνοτροπίας τοιχογραφία του 9ου αιώνα με ταφική θεματική (Η εις Αδου κάθοδος), η οποία παριστά, στο κάτω αριστερό της άκρο, μορφή δεομένου ανδρός που κρατά στο αριστερό του χέρι το Ευαγγέλιο (εικόνα 2).

Κατά τη γνώμη του J. Osborn, ο οποίος πρώτος δημοσιεύσε την διαπίστωση αυτήν, αλλά και άλλων ειδικών, ακριβώς αυτή είναι η απεικόνιση εκείνη, η οποία μαρτυρείται από τον παλαιοσλαβικό Βίο του Αγίου Κυρίλλου και η οποία μας παρέχει ένα αψευδές τεκμήριο για τον αρχικό τόπο της ταφής του.

