

Αραουκάνοι:

Οι "απόγονοι" των αρχαίων Σπαρτιατών στη Χιλή

της Αγγέλας Φωτοπούλου

Mία περήφανη και γενναία φυλή που ζει στη Χιλή, η φυλή των Αραουκάνων αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό που κρατούσε εδώ και 25 αιώνες. Οι Αραουκάνοι είναι απόγονοι των αρχαίων Σπαρτιατών. Όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό οι Αραουκάνοι πιστεύουν ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες έφτασαν στη Χιλή τον 8ο με 7ο αιώνα π.Χ πλέοντας προς τα ανατολικά.

Ο επίσημος ιστορικός των Αραουκάνων, ο Λόνκο Κιλαπάν με το βιβλίο του "Η ελληνική καταγωγή των Αραουκάνων" (Elorigen Griego de los

Araucanos) δημοσιοποίησε για πρώτη φορά επίσημα τη μυστική παράδοση της φυλής του. Το βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τις Πανεπιστημιακές Εκδό-

σεις του Σαντιάγκο το 1974. Σήμερα το μυστικό των Αραουκάνων ξεπερνά τα όρια της Χιλής και φτάνει μέχρι την Ελλάδα με την ελληνική έκδοση του βιβλίου από τις εκδόσεις "Ηλιοδρόμιο". Ο Κιλαπάν χάρη στο έργο αυτό έγινε ομόφωνα δεκτός ως μέλος στην Επιστημονική Εταιρεία της Χιλής και το βιβλίο εγκρίθηκε στη συνέχεια από την αρμόδια υπηρεσία και συγκαταλέχτηκε στα προτεινόμενα συμβουλευτικά βιβλία για τους μαθητές των δημοσίων σχολείων της Χιλής.

Ο Λόνκο Κιλαπάν, όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του, γεννήθηκε την άνοιξη του 1903 στο νοτιοδυτικό άκρο της αμερικανικής ηπείρου. Δεν πήγε ποτέ στα δημόσια σχολεία της Χιλής, αλλά διδάχτηκε και εκπαιδεύτηκε από τους σοφούς γέροντες της φυλής των Αραουκάνων, τους λεγόμενους Fichas. Ο ίδιος αναφέρει ότι πέρασε από την εκπαίδευση δέκα επτά τέτοιων δασκάλων. Σήμερα είναι επίσημος ιστορικός της φυλής του και αρχηγός της Αραουκάνικης Συνομοσπονδίας της Χιλής και ζει στο Σαντιάγκο διατηρώντας ακμαία υγεία και έντονη δραστηριότητα παρά τα 95 χρόνια του.

Ο Κιλαπάν από την αρχή ακόμη διευκρινίζει ότι οι Αραουκάνοι, εκτός από ελληνική καταγωγή, έχουν και αμερικανική. "Το γεγονός ότι το βιβλίο τίτλοφορείται "Η Ελληνική καταγωγή των Αραουκάνων" δεν σημαίνει ότι εμείς οι Αραουκάνοι έχουμε μόνο μία καταγωγή, την ελληνική. Ταυτόχρονα έχουμε και μία καταγωγή αμερικανική που είναι και η κύρια για μας" λέει ο Αραουκάνος ιστορικός.

"Οι Αραουκάνοι σε αντίθεση με τους άλλους λαούς της Αμερικής είναι λευκοί και λειτουργούν με βάση τη νομοθεσία του Λυκούργου. Οι Αραουκάνοι που στην



αρχή ονομάζοντας Χιλίτες, δηλαδή αυτόχθονες της Χιλής, αποτελούν ένωση δύο λαών, ενός αυτόχθονου αμερικάνικου και ενός ευρωπαϊκού που δεν ήταν άλλοι από τους "Έλληνες", συνεχίζει ο Κιλαπάν. Ο Αραουκάνος ιστορικός υποστηρίζει ότι γύρω στο 800 με 600 π.Χ. ξεκίνησε από την Ελλάδα, και συγκεκριμένα από τη Σπάρτη, μία αποστολή αποικησης και περνώντας από τη Μικρά Ασία ακολούθησε τον παραδοσιακό δρόμο προς την Απω Ανατολή. Περνώντας βορειοανατολικά της Ινδίας, οι Έλληνες έφτασαν στην περιοχή του Λάος (λαός στα ελληνικά) από εκεί κατέβηκαν προς τη χερσόνησο της Μαλαισίας και πέρασαν στον Ειρηνικό Ωκεανό. Στην Αμερικανική ήπειρο, σύμφωνα με τον Κιλαπάν, έφτασαν χρησιμοποιώντας ως γέφυρα τα νησιωτικά συμπλέγματα της Ινδονησίας, Μελανησίας, Μικρονησίας, Μεγανησίας και Πολυνησίας. Αναζητώντας κατάλληλο μέρος για να ιδρύσουν την αποικία τους επέλεξαν τη Χιλή, που σύμφωνα με τον Αραουκάνο ιστορικό, το όνομά της είναι παραφθορά της λέξης φυλή.

Το κράτος που ίδρυσαν ανταποκρινόταν στα ελληνικά πρότυπα, τόσο γεωγραφικά, όσο και πολιτικά. Οι Σπαρτιάτες άποικοι έφεραν μαζί τους τη νομοθεσία του Λυκούργου, την οποία εφάρμοσαν στις πόλεις τους. Με τον καιρό πήρε το όνομα Ανταμαπού που σημαίνει νόμος των προγόνων. Έφεραν τους ίδιους Θεούς και διατήρησαν τις ίδιες παραδόσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα μαντεία, όπου iερουργούσε η Μάτσι, η Μάντις, όπως και η Πυθία, το ίδιο iερό δέντρο, τα ίδια όπλα και την ίδια εκπαίδευση όπως στην Ελλάδα, το μύθο της Σειρήνας και την ίδια γαμήλια τελετή που ήταν τελετή αρπαγής της νύφης. "Το να διαβάσει κανείς την ιστορία μας είναι σαν να ξαναδιαβάζει την ιστορία της Σπάρτης. Θέλω να πω: να την ακούσει! Αφού η ιστορία της Σπάρτης δεν γραφόταν και το ίδιο συνέβαινε και στη Χιλή, όπου ήταν απαγορευμένη η γραφή, διότι εντυπώνεται βαθύτερα αυτό που ακούγεται, από αυτό που απλώς διαβάζεται", γράφει ο Λόνκο Κιλαπάν.

Σήμερα οι Αραουκάνοι εξακολουθούν να πιστεύουν στην αρχαία θρησκεία και

τον θεό Ζεν Ζεν (το όνομα προέρχεται από το Ζεύς). Η νομοθεσία τους θέλει να μη ξεπερνά ο πληθυσμός τους τις 360.000 και γι αυτό ελέγχουν τη γεννητικότητα προκειμένου να μην αυξηθούν πάνω από αυτό τον αριθμό. Η γλώσσα τους έχει πολλές λέξεις με



ελληνικές ρίζες ενώ, όπως αναφέρει ο Κιλαπάν, υπέρ της ελληνικής καταγωγής των Αραουκάνων συνηγορούν, εκτός από τις παραδόσεις τα παιχνίδια, τη γλώσσα την κατατομή και πολλά άλλα, και μαρτυρίες τρίτων, επιστημόνων και μη, οι οποίες παρουσιάζονται στο βιβλίο "Η ελληνική καταγωγή των Αραουκάνων της Χιλής".

Η ιστορία των Αραουκάνων, πριν γράψει ο Κιλαπάν το βιβλίο, ήταν προφορική και μεταδιδόταν στις νεότερες γενιές από τους τρεις επίσημους ιστορικούς της φυλής, οι οποίοι δεν έπρεπε να γνωρίζονται μεταξύ τους. Πριν τη δημο-

σίευση του βιβλίου του Κιλαπάν το 1974 δεν υπήρχαν άλλες δημοσιεύσεις ή σχετικές ανακοινώσεις. "Η δημοσιοποίηση μέρους της ιστορίας μας και η παράδοση στρατιωτικών μυστικών στο χιλιανό στρατό αποφασίστηκε στο Συμβούλιο των Γερόντων το έτος 1972", λέει ο ιστορικός. "Σήμερα στις απογευματινές συζητήσεις των Αραουκάνων πάντα υπενθυμίζεται η καταγωγή της φυλής και καλείται να ακουστεί ο ιστορικός. Οι Αραουκάνοι έχουν τη δική τους Συνομοσπονδία. Οι σκοποί της είναι μια μέρα οι Χιλιανοί να ζήσουν όπως εμείς, να υιοθετήσουν τον δικό μας Νόμο και να ελέγχουν τη γεννητικότητα, διότι ο υπερπληθυσμός είναι η αιτία όλων των πολέμων στον κόσμο", λέει ο Κιλαπάν.

Τέλος ο Αραουκάνος ιστορικός αναφέρει ότι και ο ποιητής Πάμπλο Νερούντα ήταν Αραουκάνος. "Ο Νερούντα είχε συνείδηση της καταγωγής του γι αυτό κάνει αναφορά στους ήρωες της Αραουκανίας και έγραψε το Κάντο Χενεράλ. Οι Αραουκάνοι προγονοί μου και Το ελληνικό αίμα κατεβαίνει μέχρι τις θάλασσες της Χιλής καταλήγει", ο Κιλαπάν. ■

Τις φωτογραφίες που πλαισιώνουν το κείμενο παραχώρησε ευγενώς ο εκδότης και μεταφραστής το βιβλίο του Λόνκο Κιλαπάν κ. Γιώργος Λαθύρης