

Θεσσαλονίκη: Το μετέωρο βήμα προς τη Δύση

"Η Θεσσαλονίκη πριν από 100

χρόνια - Το Μετέωρο Βήμα προς
τη Δύση" είναι ο τίτλος του νέου
βιβλίου των E. Χεκίμογλου και
E. Ντανατζίογλου από τις εκδό-

σεις University Studio Press, με άγνωστες έως σήμερα φωτογραφίες αρχείου
και σπάνιες λεπτομέρειες για την καθημερινή ζωή της πολυ-πολιτισμικής
Θεσσαλονίκης. Ο καθηγητής Γιώργος Αναστασιάδης που έγραψε τον επίλο-
γο του βιβλίου μας μεταφέρει για λίγο στη μαγεία του τέλους του προγού-
μενου αιώνα στη Θεσσαλονίκη - "μαργαριτάρι του Αιγαίου..."



όλη - "Ιανός" η βαλκανική - ανατολική - πολυεθνική Θεσσαλονίκη που ετοιμάζεται να εισέλθει στον 20ο αιώνα με τον "φωτοστέφανο" της πλέον εξευρωπαϊσμένης πόλης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αμφιλεγόμενα "εκ-συγχρονισμένη" και "εξοπλισμένη" με πολλά έργα "υποδομής" - φαίνεται να έχει δύο "πρόσωπα":

Το ένα "πρόσωπο" είναι αυτό που δείχνουν οι καρτ ποστάλ και οι γνωστές λίγο-πολύ φωτογραφίες: Το "μαργαριτάρι του Αιγαίου" που σαγηνεύει - κυρίως εξ αποστάσεως - τους επισκέπτες της.

Το άλλο "πρόσωπο" της Θεσσαλονίκης είναι αυτό που αποκρύπτουν ή δε μπορούν να δείξουν οι "εικόνες". Αυτό που βιώνουν οι κάτοικοι της. Το "πρόσωπο" των μεγάλων αντιφάσεων και αντιθέσεων, αλλά και της ιδιότυπης συνύπαρξης - συμβίωσης ορατό και "διά γυμνού οφθαλμού"...

Στο μεταίχμιο των δύο αιώνων η μακρόχρονη οθωμανική κυριαρχία αντλεί "οξυγό-



Τμήμα κηφιακού συγκροτήματος του παλαιού δημοποιού νοσοκομείου Karaağaç, που βρισκόταν στην παραλία, κοντά στο Λευκό Πύργο.



Το δημοτικό νοσοκομείο περιφραγμένο, με φόντο το ανατολικό τείχος.



Εσωτερικός χώρος του νοσοκομείου, πολυτελάς διακοπημένος.



Γιατροί φωτογραφίζονται μπροστά στην είσοδο του νοσοκομείου.



Η Αγία Σοφία, φωτογραφημένη από τη βόρεια πλευρά.

vo" από τη "στρατηγική" των "μεταρρυθμίσεων" κάτω από την άγρυπνη ευρωπαϊκή επίβλεψη, ενώ οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης (Εβραίοι, Τούρκοι, Ελληνες, Φραγκολεβαντίνοι, Αρμένιοι, Βούλγαροι κ.λ.π.) ενταγμένοι στις "κοινότητές" τους έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν τη συνεδροποιηση της πόλης τους ως κοινού τόπου, όπου μπορούν να συναντεθούν οι πολιτιστικές - θρησκευτικές τους διαφορές ή (και) αντιθέσεις. Ως τόπου ανοχής και ελεύθερης έκφρασης: Δεν ονομάσθηκε τυχαία η πόλη "Μαύρη πέτρα της Ελευθερίας".

Με αυτές τις πρωτότυπες και πολύτιμες φωτογραφίες που διασώζουν όψεις της πόλης στο λυκόφως του 19ου αιώνα, όπως τις αποκρυπτογραφούν τα κείμενα και τα ντοκουμέντα που με τόση γνώση και ευαισθησία καταβέτουν και αξιοποιούν σ' αυτή τη διαδρομή της συλλογικής μνήμης οι δύο συγγραφείς (ενώνοντας τα μεθοδολογικά τους εργαλεία και τις προϊδεασμένες "ματιές" τους και υπερβαίνοντας έτσι τα "τείχη" της διαφορετικής εθνικής τους ταυτότητας και γλώσσας κατά τρόπο υποδειγματικό...) είναι βέβαιο ότι εμπλουτίζεται σπουδαϊκά η Τοπική Ιστορία και διευρύνονται οι ορίζοντες της έρευνας και της γραφής της. Ταυτόχρονα ο αναγνώστης έχει την αίσθηση ότι εισέρχεται σ' ένα "όχημα" που τον γυρίζει 100 χρόνια πίσω και του προσφέρει όχι μόνο μια συναρπαστική ξενάγηση στους συγκεκριμένους τόπους της πόλης, όπου συμπυκνώνεται η ιστορία, η εξουσία, το εμπόριο, ο πολιτισμός, τα ρεύματα, οι αντιστάσεις και οι προσδοκίες της Θεσσαλονίκης, αλλά και μια μύση στα "μυστήρια" και στα "μυστικά" που ξέρει να κρατά καλά κρυμμένα αυτή η πόλη.

Για τη Θεσσαλονίκη πριν από 100 χρόνια διαθέτουμε πλέον με τον τόμο αυτό, περισσότερες προσλαμβάνουσες παραστάσεις αλλά και ερευνητικά ερεθίσματα.

Βασισμένοι στο ανεκτίμητο οπτικό και τεκμηριωτικό του υλικό μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα και να ανακαλύψουμε την αίσθηση και την αισθητική της πόλης, την "ατμόσφαιρα" της καθημερινής ζωής της, το αργό κύλισμα του χρόνου, τη σημασία της ανθρώπινης παρουσίας και απουσίας στους χώρους της, το "βλέμμα" αυτών που τη φωτογράφισαν και διέσωσαν έτσι τις "ντοκιμάντες" που έμειναν στην επιφάνεια και δε σκεπάστηκαν από τα "νερά" της Ιστορίας σ' αυτή την πόλη - "Ατλαντίδα"...

Μπορούμε πλέον να αναπλάσουμε και να φωτίσουμε με νέους προβολείς τις αποθησαυρισμένες εικόνες και πληροφορίες μας: σκηνές από το "έντυπο ντοκιμαντέρ" της πόλης, σκιούρες "σελίδες" από το "μυθιστόρημα" που δεν έχει ακόμη γραφεί για τη Θεσσαλονίκη της εποχής...

Με το βιβλίο αυτό, διαθέτουμε πλέον ένα σπουδαίο ιστορικό-πολιτιστικό οδηγό της Θεσσαλονίκης πριν από 100 χρόνια. Μας ανοίγει τα μάτια για να δούμε, να καταλάβουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με την πόλη και το ιστορικό της υπόβαθρο. Και επιβεβαιώνει έτσι πανηγυρικά την άποψη ότι η ιστορική μνήμη όταν έχει αρχές και αξίες μπορεί να εμπνεύσει και να γίνει εφαλτήριο έκφρασης και απελευθέρωσης στον πολιτισμό του εικονογραφημένου, τεκμηριωμένου και ελκυστικού ιστοριογραφικού λόγου. ■